



INTERNATIONALE HANZEDAGEN TORUŃ 2023

Gemeente en Jeugdraad van Oldenzaal



27 JUNI 2023

MAX WEGDAM EN MARLINDE OTTEN

Organisatie: Jeugdraad Oldenzaal

Auteur: Marlinde Otten

Inhoudsopgave

Voorwoord:.....	2
Ervaringen:	3
Heenweg:.....	3
Dag 1:.....	4
Dag 2:.....	4
Dag 3:.....	4
Dag 4:.....	5
Terugweg:	5
Thuis:	5
Parade:.....	5
Conclusie:	6
Nawoord:.....	7

Voorwoord:

Vanuit de Jeugdraad hebben Max Wegdam en Marlinde Otten, de kans en het vertrouwen gekregen om de jeugd van de Gemeente Oldenzaal, en met name Twente, te vertegenwoordigen bij de Internationale Hanzedagen in Toruń. De Internationale Hanzedagen zijn van origine bijeenkomsten van Hanzesteden. Hanzesteden zijn steden die onderdeel waren van het zogeheten Hanzeverbond. Het netwerk was een samenwerkingsverband van handelaren en aangesloten steden met als doel de handel te bevorderen en te beschermen. Het netwerk ontstond vanaf het midden van de twaalfde eeuw in Duitsland. Tegenwoordig, organiseert ieder jaar een van de steden een ontvangst waarbij alle andere Hanzesteden welkom zijn om onder andere elkaar te ontmoeten, hun steden wederzijds te promoten en overleg te voeren en internationale contacten te leggen.

In dit document zal in worden gegaan op de ervaring die de Jeugdraad Oldenzaal heeft opgedaan bij de Internationale Hanzedagen in Toruń 2023, en waarom het van belang is om te blijven participeren in de Internationale Hanzedagen.

Met hartelijke groet,

Max Wegdam en Marlinde Otten
Secretaris en voorzitter van de Jeugdraad van Oldenzaal



<https://www.oldenzaal.nl/jeugdraad-oldenzaal>

Ervaringen:

Heenweg:

Dag 1 was voornamelijk de heenreis. Max en Marlinde stonden kant en klaar op het station in Oldenzaal om 6:50. Dit was best vroeg, en dat viel ook te merken. Op het treinstation ontmoetten wij Martine Soepelenberg, die Max nog kende van het voorgaande Hanzejaar. De bus kwam aan met de andere delegaten uit Nederland, en we zijn uiteindelijk 14 uur onderweg geweest. We hebben de tijd kunnen doden door contacten te leggen met de mede-Hanzedelegaten, en spelletjes te spelen zoals Monopoly. Het was een groot voordeel dat Max nog delegaten van vorig jaar kende, want zo ging het contact leggen net iets soepeler. Onze reis eindigde ongeveer rond 20:30 met verschillende tussenstops, waarna we om 20:30 nog ongeveer een half uurtje moesten lopen naar onze accommodatie omdat de bus niet de brug over kon.



Dag 1:

Tegen 20:30 werden we ingecheckt en hartelijk ontvangen door de organisatoren vanuit Polen. Uiteindelijk waren we tegen 22:00 gesetteld, en gingen we daarna Toruń in om alvast de stad te bezichtigen en te dineren. We hebben geen restaurant kunnen vinden aangezien geen restaurant plek had voor 40 mensen en het al laat was, derhalve hebben we bij de supermarkt iets te eten gehaald. Daaropvolgend was het tijd om ons terug te trekken naar de accommodatie.

Dag 2:

Op de tweede dag begon Marlinde erg vroeg in de ochtend aan het ontbijt om 7:15, omdat zij de informatie had ontvangen dat het ontbijt plaats zou vinden tussen 7:00 en 8:00. Dit bleek echter niet het geval te zijn, en het ontbijt was zelfs tussen 8:30 en 9:30 omdat het diner later was, in verband met de activiteiten. Toch waren ze al bezig met het klaarzetten van het ontbijt, en hebben we kunnen ontbijten. Hierna volgde activiteit 1. Max en Marlinde gingen beide naar het scheikundige museum, waar ze werden verbaasd over de verschillende scheikundige effecten. Toen Max en Marlinde terugliepen van het museum, regende het pijpenstelen, en waren ze volledig doorweekt. De verwachting was dat het de opvolgende dagen ook zou gaan regenen, en dus hebben Pepijn Velthuis (hij participeerde even zo namens de Hanzestad Oldenzaal), Marlinde en andere Hanzedelegaten een paraplu gehaald bij een drogisterij in de buurt. Toen ze terugkwamen waren ze uiteraard volledig doorweekt en koud, en moesten ze nog lunchen, dus participeren aan activiteit 2 voor de dag werd hem helaas niet meer. We gingen ons omkleden om naar activiteit 3 te gaan, wat een concert van de scholieren van een middelbare school was. Dit was een soort van theater en concert in één. Erg leuk vonden wij. Dit duurde tot ongeveer 19:00, waarna we aansluitend gingen dineren. Dit was al dag 2!

Dag 3:

Op dag 3 stonden er wat minder activiteiten ingepland om aan te participeren dan de andere twee dagen. We begonnen met een vergadering voor de Hanze delegaten die georganiseerd was door de commissie. Tijdens deze vergadering presenteerde Pepijn Velthuis de 'Oldenzaalse Hanzedag' en liet het filmpje zien die tijdens deze dag is creëert. De Hanzedelegaten waren erg enthousiast, en wij waren uiteraard vereerd dat dit geweldige project op de Hanzedagen gepresenteerd mocht worden. Nadien de vergadering volgen Max en Marlinde samen een toeristische tour door Toruń, die uiteindelijk ongeveer een uurtje duurde. Hierna gingen we terug naar de accommodatie om ons klaar te maken voor de wereldberoemde 'Hansaparty'. Op dit feestje waren alle Hanzedelegaten aanwezig, van jong tot oud! Echt een topfeest om je internationale contacten te leggen. We hebben hier erg van genoten. Er stonden van allerlei soorten spellen klaar, en binnen een grote dansvloer. Buiten hebben we samen met de Hanzedelegaten zwaardgevochten, wat heus geen daadwerkelijk zwaard was. Opvolgend hiervan was een show van 2 ridders uit de vroegere middeleeuwen. Deze show was erg realistisch en goed geacteerd.



Dag 4:

Op de laatste dag hebben we heerlijk uitgeslapen, aangezien we om 14:00 van de accommodatie vertrokken moesten zijn. We maakten ons klaar voor vertrek en de leuke Hanzeparade, pakte onze bagage, en zette dit bij de ingang neer waar we ons ook hadden ingecheckt. Hierna slenterende we voor het laatst even door de stad en langs de Hanze kraampjes om leuke badges op te halen. Tegen 13:00 was de Hanzeparade. (Zie paragraaf 5) Tegen 17:00 gingen we de Jeugdhanzedelegaten van andere landen om 17:00 uitzwaaien op de pier. We liepen terug langs de leuke toeristische route en tegen de klok van 17:45 werden we door onze bus opgepikt om aan onze 14 uur durende reis te beginnen.

Terugweg:

Op de terugweg heeft de verveling geen seconde toegeslagen aangezien we in de avond begonnen aan onze teugreis. Eerst hebben wij samen met de jeugdhanzedelegaten de Internationale Jeugdhanzedagen geëvalueerd waarna we verschillende spelletjes hebben gespeeld. Uiteindelijk zijn de meesten tegen 22:30/23:00 door de vermoeidheid gaan slapen in de bus.

Thuis:

Eenmaal om 7:00 op het station in Oldenzaal aangekomen hebben we de andere Hanzedelegaten van Nederland uitgezwaaid en zijn we, moe van de reis, naar huis gegaan. Thuis heeft Marlinde nog even 2 uurtjes geslapen, en Max is ongelofelijk fanatiek naar school gegaan om zijn laatste lessen voor de toetsweek te volgen. Marlinde is thuis begonnen met het leren voor de toetsweek die ze beide vlak erna hadden.

Parade:

Voordat Max, Marlinde en Pepijn Toruń gingen verlaten, hadden ze nog de Hanzeparade met alle Hanzesteden die aanwezig waren. We liepen met een enorme groep van alle delegaten door de stad en we werden door de inwoners 'uitgezwaaid'. Alle steden hadden een groot bord met de naam van hun Hanzestad. Max en Marlinde waren verbaasd over de grote hoeveelheid mensen die ons uitzwaaiden en interesse hadden in de Internationale Hanze. Het was fascinerend om te zien hoe de Hanze tóch nog zo enorm belangrijk gevonden wordt onder de steden en inwoners.

Conclusie:

De meerdaagse Hanze was voor Max en Marlinde een zeer leerzame ervaring. Dit wegens de internationale contacten die er werden gelegd en de ervaringen die we op hebben mogen doen. We leerden andere talen en culturen kennen, en onszelf wegwijs maken in een land waar we de taal absoluut niet van spreken. De activiteiten sloten naar onze mening goed aan met de Hanze, en we hebben ook veel van de geschiedenis van Toruń geleerd, en waarom het een belangrijke handelsstad was.

Deze meerdaagse Hanzeactiviteiten heeft geld gekost vanuit de Jeugdraad. Hier is over gestemd in de algemene vergadering en unaniem geaccepteerd.

Nawoord:

Beste lezer,

Hartelijk dank voor het lezen van ons verslag over de Internationale Hanzedagen!

Dit was een enorm leerzame ervaring voor ons beide waar we internationale contacten hebben kunnen leggen wat ons enorm kan helpen in de toekomst. Ook hebben wij het gevoel dat we Oldenzaal beter op de kaart hebben kunnen zetten, en een opstapje hebben kunnen maken voor de eventuele Oldenzaalse Jeugdhancedagen aankomend jaar (2024).

Met vriendelijke groet,

Marlinde Otten en Max Wegdam

Voorzitster en secretaris Jeugdraad Oldenzaal



<https://www.oldenzaal.nl/jeugdraad-oldenzaal>